

## Få nuancerne med, Peter Størup

Af Frede Lundgaard Madsen, LandboForeningen Midtjylland

Peter Størup opfordrer i sin kronik 27. marts landbruget til at tage ansvar. Opfordringen kommer, fordi vi i landbruget går ind for at sikre at vandløbene er i en tilstand, så de kan lede vandet væk, så marker og boliger ikke oversvømmes. Det sikres med en effektiv vedligeholdelse af vandløbene, noget som mange kommuner desværre har set stort på i en lang periode. Vi burde i stedet have en langt mindre intensiv drift af jorden, mener Peter Størup.

Hvor Peter Størup for alvor går i vandet, er i sin kritik af landbruget, som den store synder i forhold til at skabe oversvømmelser. Ifølge ham er det udelukkende den intensive drift, som er årsagen til, at der er problemer med afvandingen.

Når man gør sig ulejligheden at skrive en kronik og citerer forskere, så synes jeg det er klædeligt, at man fortæller hele sandheden og ikke kun den del, der passer i ens verdensbillede.

Hvor er således henvisningen til klimaforandringerne, som i disse år giver os mere nedbør, som ovenikøbet falder langt mere intensivt, end vi har kendt tidligere. Mon ikke også, at det har en betydning for oversvømmelserne.

Og hvad med at nævne, at det dyrkede areal i dag er langt mindre, end det var i den fortid, Peter Størup hylder så varmt.

Således var Danmarks samlede landbrugsareal ifølge denstoredanske.dk i 2012 på 65 mio. ha, svarende til 62 % af landets areal. Til sammenligning var arealet med landbrugsjord i 1930'erne på 3,270 mio. ha, svarende til 76 % af Danmarks totalareal.

Den jord som ikke længere bruges til landbrug er primært brugt til byudvikling med meget store befæstede arealer og andre rekreative formål. Mon ikke også dette har en indflydelse på den mængde vand som skal ledes ud til havet.

Det er således en historie om landbrugets synder med mange udeladte nuancer, som Peter Størup fortæller i sin kronik.